

Svæverne fra Aarhus skrevet i perioden 1947 til 1950. Den er lavet kollektivt, men John Wetlesen er nok hovedmanden.

Melodi: Flickorna från Småland

Nu skal vi ha' en vise, som vi har sunget før,
og I skal bare synge - altså hvis I bare tør,
og kan I ikke versene, så sæt jer ned og hør,
den handler om nogen fyre, som så mange viser gør.
Det er svæverne fra Aarhus, de er no'et så fyldt med blær.
De taler meget gerne om, hvor meget de er værd.
De har sat en snes rekorder og er ikke til at slå.
De har klunset alle planer, som de ku' få øje på.

Vi havde en gang en SG, men det har vi ikke mer',
for den har "Polyfleknisk Tyvegruppe" kæmpet ner'.
De havde ingen glider, som at de ku' klunse selv.
Hvad gør man så - så klunser man de andres matriel'.
Det er dem fra Hovedstaden, de er noget for sig selv.
De har fløjet linestyling med en tem'lig stor model.
Men den landede på vingen - der kom vistnok no'et i vejen.
Men de skurke grined' blot, for det var ikke deres egen.

Og har du været på nattesjov og klokken henad fem,
du ager søndag morgen med et buldent hoved hjem,
Så møder du, endnu før solen den er stået op,
en lille søvnig, frysende - men brand-energisk trop.
Det er svæverne fra Aarhus, de er noget for sig selv.
Når de andre siger godmorgen, så si'r svæverne farvel.
De forlader kragen midt om natten for at ta' på tur.
Ud til Tirstrup, op at flyve, er det eneste, der duer.

Polyteknisk Flyvegruppe var på den tid åndsfællerne og konkurrenterne. De var så uheldige, at hale en SG-38 (uden pilot, men med en cykel) i luften med startwiren. Aarhusfolkene havde stillet tingene fra sig midt på Vandel Flyveplads.

Krager er synonym for Piger. - "De flyver ikke så og basker for meget med vingerne".