

## Wikingesangen af 1960

mel.: Du danske mand ....

Du gamle svæver, bøj din arm  
Og løft dit høje krus.  
Lad mjøden skylle ren din barm  
Og giv din kwind et knus.  
Da mærker du først rigtig,  
Hvad der nu er så vigtig,  
At mjøden er en rigdom,  
- Som endnu få har kendt -

I aften skal vi slage hid  
En væbner af vor stand.  
Hans kind er glat, hans øje blid,  
Men han skal bli' til mand.  
Da mærker han først rigtig,  
Hvad der nu er så vigtig,  
At mjøden er en rigdom,  
- som endnu få har kendt -

Han får sin dom, han får et dask,  
Et øje blå som blæk,  
Og brændevinen i en flask',  
Med et så er han væk.  
Da mærker han først rigtig,  
Hvad der nu er så vigtig,  
At mjøden er en rigdom,  
- som endnu få har kendt -

En wiking er en sjælden fyr,  
Så derfor vær god mod ham.  
Han elsker mjød, han elsker skyer  
Endog en enkelt dram.  
Da mærker han først rigtig,  
Hvad der nu er så vigtig,  
At mjøden er en rigdom,  
- som endnu få har kendt -

En dag på ny da vågner han  
Og fatter om sit skæg,  
Hans øje løber lidt i vand,  
Hans hals den er så træg.  
Da mærker han først rigtig,  
Hvad der nu er så vigtig,  
At mjøden er en rigdom,  
- som endnu få har kendt -

Som wiking han nu fare kan  
Og svæve hid og did.  
Som ægte svæve – Wiking - mand  
han ofrer al sin tid.  
For han har mærket rigtig,  
Hvad der nu er så vigtig,  
At mjøden er en rigdom,  
- som endnu få har kendt -

Hans hår blev strit, hans tand faldt ud,  
Han blev en gammel mand.  
Han mindes ikun sjette bud,  
Men erfaringen havde han.  
Så han har mærket rigtig,  
Hvad der nu er så vigtig,  
At mjøden er en rigdom,  
- som endnu få har kendt -

Man kan fortryde mange ting,  
Men en ting er dog vis,  
At svæve – Wiking i vort land,  
Det er den største pris.  
Da mærker han først rigtig,  
Hvad der nu er så vigtig,  
At mjøden er en rigdom,  
- som endnu få har kendt -

Skal slægten her i dette land  
Udi mange år bestå,  
Da fat en skjoldmø, hvis du kan  
Og gør alt, hvad du må.  
Nu kan du mærke rigtig,  
hvad der nu er så vigtig  
at møen er en rigdom,  
- som endnu få har kendt -

Skrevet til Midtjyds Flyveklub's (Herning  
Svæveflyveklub) vinterfest den 23. januar  
1960