

Midtjydsk Svæveflyveklubs (Herning Svæveflyveklub) 15 års fødselsdag.

Fra Silkeborg et rygte kom
Om nogle sære fyre,
der havde interesse som
Et svæveplan at styre.
De flettede et gummitov
Med dette gik de ud på rov.
Hej hurra! For dette skridt
Det gik nu lidt for vidt.

Fra stammen der udgik et skud
En svæver stolt og værdig,
Kursen gik mod Herning ud
At øve svævergerning.
Hans navn var Gerhard Hansen "Blik",
Hvis øjemål slog aldrig klik.
Hej hurra! For gamle "Blik"
Og for din lille strik.

Han trøstesløs i byen gik
Til alle sine venner.
Han fik et klap, han fik et nik,
Som sikkert alle kender,
At svæve rundt. Uha! Da! Da!
Det kan vi ej i Herning ha'
Hej hurra! Hvis du er klog
Så tag din glemmebog.

Men skæbnen var dog ej så tung,
Som lille Gerhard tro'de.
Han traf en flok af sindet ung,
Hvor flyvegrillen bo'de.
Bent og Svend og Vistisen
Med flere sammenbidte mænd.
Hej hurra! For denne flok,
Det var til starten nok.

Da knap et år var rundet hen,
og mangel pind var limet,
man ventede på datoen,
hvor klokken kunne kime.
En glider stod i al sin skrud
Til at gå på marken ud.
Hej hurra! For første tur,
Så ser vi, om den du'r.

Den stolte glider for nu rundt
Alt som en høg for vinden,
Den lystrede i godt og ondt,
For den som trak i pinden.
Den fløj i vinter klam og kold
Med Herning svæveflyvehold.
Hej hurra! Vor frosne tud,
Den venter snart på slud.

Så mange minder fra den tid
Er gennem tanker rindet,
Man tænker på den arbejdsflid,
Som alle lå på sindet.
Da Svend i Lønstrup dratted' ned,
Så vidste vi skam klar besked.
Hej hurra! Vi limer nok
Et år endnu i flok.

Tiden gik, og det blev tid,
Som det så ofte hænder,
En dag var klubben højgravid,
vi ved, hvordan det ender.
Den fik en Baby. Uh! Så skøn,
Der ej var født i dølg og løn.
Hej hurra! For vores barn
Vi elsker dig dit skarn.

Da barnet skulle have navn,
Man skikkede' øvrigheden,
Og dette skulle bli' til gavn,
For Bambi sku' den hedde,
I struben visdomsord man fandt,
Alt mens en stille tåre randt.
Hej hurra! Min lille dreng
Nu skal du vises frem.

En mand så stor med trisser på,
Han klappede på Bambi.
"Nu vil jeg op i skroget gå
og se, om der er kram i".
Der lød et brag! Det lød som skud!
Da manden trådte bunden ud.
Hej uha! Min lille dreng
Nu skal du hjem i seng.

Lærestregen havde vi,
Det var med sorg i sinde,
Bunden var nu som en si,
Vi måtte lime pinde .
Vor Bambi blev dog rask igen
Og er i dag vor gamle ven.
Hej hurra! For Bambifar!
Du er så sød og rar.

Vi kunne synge aftenen ud
Om alle ting, som hændte,
Men klubben står i dag i skrud,
Som alle lys vi tændte.
Derfor vil vi hylde den,
Rejs dig op du gamle ven!
Hej hurra! Du gamle klub
Som gav mig dette skub!